



Een filosofisch gespreksidee voor de week van de kinderfilosofie '21

© De Denkschool

Voor de maand van de filosofie heeft Bibi Dumon Tak het kinderboek *'De eik was hier'* geschreven. We hebben bij verschillende stukjes uit het boek een denkles gemaakt, zodat je wat handvaten hebt om tijdens het lezen ook te filosoferen over de prachtige thema's in het boek.

Doelgroep
groep 345

De eik was hier – Bibi Dumon Tak

'Hé eikel.' 'Hoi gaai, wat kom je doen?' 'Luisteren naar wat je allemaal weer in je eentje staat te verkondigen.' 'Is stilstaan erg, vroeg ik me af.' 'Best wel.' 'Leg uit.' 'Als je stilstaat kom je niet ver.' 'Dus jij vindt dat ik als boom niet ver kom.' 'Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt.' 'Hoe moet ik het bekijken, dan?' 'Nou, om te beginnen kun jij geen metertje opschuiven met je stam, je staat vast, snap je, en dan kom je niet vooruit. Je bent een soort levend standbeeld.' 'Goed, dat weten we dan ook weer. Is er nóg een manier om het te bekijken?' 'Je groeit wel omhoog, dus met je kruin kun je best een eindje de lucht in komen. Niet ver, maar een paar meters moet lukken.' 'Oké, verder nog iets?' 'Even denken.' 'Ik wacht wel, tijd genoeg.' 'Nou, je kunt er behoorlijk oud mee worden. Je komt dan wel niet ver van de plek waar je staat, maar wel heel ver in de tijd, verder dan zo ongeveer alles wat leeft. Dus als je het op die laatste manier bekijkt, kun je zeggen dat je als boom wél heel ver komt.' 'Ik ben al bijna tweehonderd jaar.' 'Dat bedoel ik, eikel, en je kunt er zo nog tweehonderd jaar aan vastknopen als je wilt.' 'Zou je met me willen ruilen, gaai?' 'Tuurlijk niet, ik moet toch kunnen vliegen, schreeuwen, hippen?' 'Dus je wordt liever tien jaar oud dan vierhonderd jaar?' 'Zeker weten! Liever tien jaar gevlogen, dan vierhonderd jaar stilgestaan. Ik ga weer een rondje doen bij de buren, doe.' 'Dag gaai, en doe de groeten aan de Belgen.'



Kom jij altijd vooruit?



Is stilstaan erg?

Kun je bewegen en stil staan tegelijk?

Wanneer sta je stil?

Moet je stil staan?

Kan iedereen stilstaan?

Als je stilstaat, kom je dan ergens?

