



## Een filosofisch gespreksidee voor de week van de kinderfilosofie '21

© De Denkschool

Voor de maand van de filosofie heeft Bibi Dumon Tak het kinderboek *'De eik was hier'* geschreven. We hebben bij verschillende stukjes uit het boek een denkles gemaakt, zodat je wat handvaten hebt om tijdens het lezen ook te filosoferen over de prachtige thema's in het boek.

**Doelgroep**  
groep 67

### De eik was hier – Bibi Dumon Tak

De gaai heeft een kort leven, dus dan moet alles snel snel snel. Je moet je uren goed besteden en alle meemaken, want voor je het weet is het alweer voorbij. Wij bomen weten niet wat tijdverspilling is. Wij beleven alles zoals het werkelijk is. 'Wat ratel je nou, Van Houten?' 'Luister, Van Verenstein, ik probeer je duidelijk te maken dat ik je begrijp. Maar dat jouw leven anders is dan het mijne.' 'Wat bedoel je met: wij beleven alles zoals het werkelijk is. Alsof ik niet in de werkelijkheid leef. Ik leeft toch ook echt en niet in een sprookje?' 'Wat ik daarmee bedoel is dat wij bomen álles echt beleven.' 'Geef maar een voorbeeld, want ik begrijp je niet.' 'Nou, als het hagelt, vlieg jij weg om te schuilen, zodat je de hagel niet voelt.' 'Nou en?' 'Wij bomen voelen al die keiharde ijskogels op onze bast, tegen ons blad, dat bruin wordt na een flinke bui. We kunnen nergens voor weglopen, snap je? Wij bomen béleven de hagel. Maar niet alleen de hagel, ook de hitte, het vuur, de nacht en de dag, de winter, de droogte. Als jij dorst hebt, dan vlieg je naar een sloot. Wij bomen beleven de droogte, we hebben dorst en kunnen er niets aan doen. We kunnen hem niet lessen, we kunnen niet naar een beekje lopen. We moeten alles over ons heen laten komen. Alles in stilte ondergaan. Dat bedoel ik met: alles werkelijk beleven.' 'Je denkt te veel na, boom.' 'Ja, dat krijg je als je daar de tijd voor hebt.' 'Blij dat ik geen boom ben.' 'Blij dat ik na tien jaar niet ben uitgeleefd.' 'Heb je nog wat te vertellen? Anders ga ik weer even buurten bij de Belgen,

ik ben tenslotte een Vlaamse gaai.' 'Zijn de eikels daar beter?' 'Soms.' 'Wat doe je dan bij mij?' 'Over jouw eikels zit een laagje roet, je smaakt naar asfalt en uitlaatgassen, best lekker voor de afwisseling.'



Kun jij klokkijken?



Wanneer beleef je iets?

Is er een verschil tussen echt beleven en nep beleven?

Wie bepaalt wat jij beleeft?

Hoe weet jij of je iets echt beleeft?



Wat is werkelijk?

Wat is beleven?

Wat is tijd?