



Een filosofisch gespreksidee voor valentijnsdag 2020

© De Denkschool

Doelgroep

groep 6 t/m 8

RIJE RIJE RIJE gedicht van Sjoerd Kuiper & Marit Törnqvist

Rije rije rije, ik en jij en
jij en ik en ik blijf altijd bij je.

Is het vuur in de vlam,
of de vlam in het vuur?

Is het uur in de tijd
of de tijd in het uur?

Is de lucht in de wind
of de wind in de lucht?

Is de zee in de golf
of de golf in de zee?

Ik denk alle twee.

Is mijn hand in jouw hand
of jouw hand in die van mij?

Ik denk allebei.

Rije rije rije, ik en jij en
jij en ik en ik blijf altijd bij je.



Startvraag

Bij wie zou je altijd willen zijn?

Taakvraag

Als je een beste vriend hebt, kun je dan ook iemand anders zijn beste vriend zijn?

Traagvragen

Is vriendschap een cadeau?

Moeten vrienden elkaar cadeautjes geven?

Als je nooit een cadeautje geeft, ben je dan ook niemands vriend?

Kan een vriendschap stoppen?

Kun je leren om bij iemand te blijven?

